



ΑΠΑΞΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΖΩΗΣ

Αναρωτιόμαστε : πόσο πιο κάτω θα ξεπέσουμε ;;; ή πιο σωστά : έχει πιο κάτω να φτάσουμε ;;;

Μία ανθρώπινη ζωή θυσιάστηκε στο βωμό της «νομοτέλειας». Μία ανθρώπινη ζωή, ο Αντώνης, επιβάτης πλοίου, θυσιάστηκε στο βωμό της «τήρησης των κανόνων».

Όλη η εφαρμογή τους εξαντλήθηκε, ρίχνοντας έναν άνθρωπο στη θάλασσα, επειδή ανέβηκε στην μπουκαπόρτα του πλοίου, ενώ εκείνο ήταν στη διαδικασία αναχώρησης.

Και αντί το ένστικτο των υπαλλήλων – ανθρώπων (;;) να τους οδηγήσει να βοηθήσουν τον άνθρωπο να βρεθεί σε ασφαλές μέρος, δηλ. το γκαράζ του πλοίου και μετά να διαπιστώσουν όλα τα υπόλοιπα (ποιος είναι, αν έχει εισιτήριο κ.τ.λ.), το ένστικτό τους τους οδηγεί να τον σπρώξουν για να κατεβεί.

Προφανώς η πρόθεσή τους δεν ήταν να τον ρίξουν στη θάλασσα. Όμως ποια η αντίδρασή τους όταν βλέπουν τον άνθρωπο να πνίγεται ;;;

- Φωνάζουν «Άνθρωπος στη θάλασσα» ;;;**
- Ρίχνουν σωσίβιο ;;;**
- Αγωνιούν και κάνουν ό,τι είναι ανθρωπίνως δυνατό για να τον σώσουν ;;;**

“Όχι βέβαια !!!!

- Απλά, χαλαροί τον βλέπουν να πνίγεται**
- Απλά, χαλαροί δίνουν εντολή να φύγει το πλοίο.**

Και το πλοίο φεύγει, ζητώντας από το επιβατικό κοινό, με μία λιτή ανακοίνωση, συγγνώμη για την καθυστέρηση, για την οποία δεν φταίει το πλοίο, αλλά περιστατικό που συνέβη στο λιμάνι του Πειραιά. Και ο άνθρωπος πνίγεται.

Εδώ από ό,τι φαίνεται οι νομοταγείς υπάλληλοι δεν ήταν υποχρεωμένοι να ακολουθήσουν κανένα κανόνα, ούτε του Κώδικα Ναυτικού Δικαίου ούτε του ηθικού κώδικα ούτε του κώδικα της ανθρωπιάς.

- Όμως γιατί αναρωτιόμαστε ;;;
- Άνθρωποι πνίγονται στη Μεσόγειο
 - Άνθρωποι πνίγονται στη στεριά
 - Άνθρωποι καίγονται
 - Περιουσίες καταστρέφονται

Και κάτι που αφορά στις ακτοπλοϊκές εταιρείες :

- Τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια αυξάνονται και προσπαθούν να μας καθησυχάσουν ή καλύτερα να μας κοροϊδέψουν με φρούδες εκπτώσεις

Ε, και λοιπόν ;;; Οι αρμόδιοι – υπεύθυνοι – «νομοταγείς» τι κάνουν ;;;
Μόνο λόγια και φανφάρες !!!! ΘΑ ... ΘΑ ... ΘΑ ... ΘΑ ...
Η ανθρώπινη ζωή ισούται με οικονομικό αντίτιμο. Μόνο το χρήμα έχει αξία.

Η φριχτή πραγματικότητα είναι πως η κοινωνία μας βρίσκεται σε απόλυτη ηθική κατάπτωση. Η βία, όποια μορφή και αν έχει, τείνει να γίνει η κανονικότητά μας. Ζήτω το «ΕΓΩ» μας.

Κύριοι αρμόδιοι – υπεύθυνοι - «νομοταγείς» φτάνει πια !!!!
«Κρείττον του λαλείν το σίγαν», δηλαδή σε κάποιες περιπτώσεις «είναι πολύ καλύτερο να σιωπά κανείς από το να μιλά».

Κοινώς, σκύψτε το κεφάλι, σιωπήστε και επιτέλους ... κάντε τη δουλειά σας !!!!! Φτάνει πια !!!!

Με εκτίμηση
ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ. ΤΟΥ

ΕΜΠΟΡΟΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ & ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΤΗΝΟΥ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΣΙΜΕΚΗΣ



ΛΟΥΚΙΑ ΚΟΛΛΑΡΟΥ